

Wij verbinden ons door te waarderen...

Onze zoon Bram en onze Poolse Schoondochter Aleksandra nodigden honderd familieleden en Vrienden uit om hun huwelijk mee te maken op 15 mei 2020.

Helaas stak Corona stokken in de wielen.

Hun Huwelijk werd verplaatst naar donderdag 17 september.

Maar 50 Genodigden wilden of durfden of konden niet meer aanwezig zijn.

Daardoor ondervonden Aleksandra en Bram aan de lijve hoe vervelend en triest het voelt als Je gasten afzeggen en Je keer op keer een 'Nee, wij komen niet...Wij durven of kunnen niet...' moet aanhoren... ook al kan Je het begrijpen...

Stellen we ons dan God voor
die telkens weer, zorgvuldig voorbereid, met al Zijn Liefde
Ons, Mensen, uitnodigt naar het Bruiloftsfeest voor Zijn Zoon.
God die ons uitnodigt om met Hem een Liefdes-Verbond te sluiten...
in Verbondenheid met onze Bron
ons Leven hier op Aarde te leven als Mens van Licht en Liefde.

Jesaja schetst prachtig wie onze God voor Mensen wil zijn,
een God die van elke Mens houdt,
die voor elke Mens het beste wil...
Aanwezige Hij-die-Is
die alle mensen Leven schenkt dat de dood teniet doet.

Stellen we ons dan God voor,
hoe het voor onze Allerliefste Scheppper
moet voelen

als wij Mensen niet willen komen, hoewel er hier van Corona geen sprake is.

Een Liefdevolle God weent dan,

is zich tenvolle bewust dat mensen in hun ongeluk blijven lopen

als ze niet bewust worden van Hun ontastbare Kern, onbewust dat ze beeld van God zijn , puur Liefde en Licht...

Waarom willen wij Mensen zo vaak niet ingaan op Zijn Verbond?

Waarom willen wij Mensen zo vaak geen tijd maken om ons Hart voor God open te stellen,
om thuis te komen in onszelf, om contact te leggen met ons Wezen, met onze Essentie
om daar Onze God, Aanwezige dichter dan ons Hart, te ontmoeten...?

Mattheüs verwoordt het helder:

Ze bekommeren zich niet om God,

Ze zien enkel hun aardse aangelegenheden.

Meer nog, Godsverbonden mensen worden door hen mishandeld en gedood ...

Mattheüs is er zo verontwaardigd en gekwetst om, denkt nog in 'oog-om-oog en tand-om-tand'
dat hij God kleinmenselijk afschildert als een God die dan toornig wordt en zich wreekt...

God-van-Liefde,
Gij blijft Ons Mensen
echter steeds weer uitnodigen
ons met Jou te verbinden
Jou te waarderen,
Jou een daadwerkelijke plek te geven in Ons Leven,
Met Jou in Relatie te Leven...

'Ja' zeggen en Leven vanuit Jouw Aanwezigheid-in-mij
geeft Overvloed in mijn Leven

Als ik 'Ja' zeg,
maak ik me klaar om Jou te ontmoeten
- Ik doe mijn bruiloftskleed aan -...
Tijdens gebed en meditatie met een open Hart,
wordt de sluier verscheurd – maya zegt men in het oosten - die over alle mensen ligt.
Dan zien we wie we werkelijk zijn,
Jouw kinderen, gemaakt naar Jouw Beeld,
Mensen in wie Gij woont als Liefde en Licht...
Dan beseffen we dat onze Essentie, ons Oneindig Bewustzijn dat geen dood kent.

Dan is elke Mens, ook Ik, Uw Kind en Onze Zuster en Broeder, ...
Dan is onze Aarde Uw Schepping...
Dan dragen we Zorg voor Onszelf, voor onze Medemens,
voor Moeder Aarde met zoveel schoonheid en zoveel gruwel nog...

Dan worden we mede-Scheppers van Vrede

